

'Sinds mijn vaders dood doe ik waar ik echt gelukkig van word'

### Henriëtte Bokslag (31)

**Beroep:** reisblogger en eigenaar communicatiebureau

**Relatie:** single

"Mijn vader en ik hebben altijd een heel sterke band gehad. Hij was niet alleen mijn vader, maar ook een goede vriend. Aangezien mijn ouders gescheiden zijn, woonde hij alleen. Ik zocht hem zo vaak mogelijk op, ook al woonden we 250 kilometer bij elkaar vandaan. Vier jaar geleden werd mijn vader ziek. Een griepje, dachten we, maar het bleek uitgezaaide longkanker te zijn. Volgens de dokters had hij nog maar een jaar te leven. Ik twijfelde geen moment en zegde mijn baan op om fulltime voor hem te kunnen zorgen. Tegen alle verwachtingen in overleed hij de volgende dag. Ineens stond mijn leven op z'n kop. Ik was ontzettend verdrietig en was lang in shock, ik dacht dat ik nooit meer zou kunnen lachen. Maar er moest ook veel worden geregeld. Mijn vader liet een eigen bedrijf na en ik moest zijn zaken afhandelen. Intussen had ik ook alweer een nieuwe baan aangenomen. Maar

de dood van mijn vader had me aan het denken gezet. Hij was een ondernemer in hart en nieren, iemand die vol plannen zat en altijd precies deed waar hij zin in had. Waarom deed ik dat eigenlijk niet? Zo droomde ik er al even van om voor een langere tijd naar het buitenland te gaan, maar het was er nooit van gekomen. Samen met mijn toenmalige vriend nam ik de stap: we gingen naar Italië om daar een seizoen een camping te runnen. Een geweldige tijd. Ik genoot van de vrijheid en het buitenleven. Na acht maanden was het avontuur voorbij en ging ik terug naar Nederland. Mijn oude leven wilde ik niet meer terug. Ik was gewend geraakt aan de vrijheid. Daarom begon ik een reisblog: [Travelaroundwithme.com](http://Travelaroundwithme.com). Mijn baan bestaat nu voor een groot gedeelte uit reizen; ik werk op de mooiste plekken ter wereld. Echt een droom die uitkomt. Ik mis mijn vader nog steeds, maar ik ben hem ook heel dankbaar. Hij heeft me namelijk geïnspireerd te doen waar ik écht gelukkig van word."

